

Utvärderingar av föreläsning

Jag har nog aldrig tidigare blivit så berörd av ett föredrag som när Lena och Pelle berättade om sitt jobb med Kåken. Jag satt nästan hela tiden med tårar i ögonen, gåshud på armarna och ett leende på läpparna. Det kändes så äkta och naturligt och deras passion för Kåken, ungdomarna och allt de gör lyste så starkt igenom i allt de sa. Jag tänkte inom mig ”Fyfan vad bra. Det är PRECIS det här som behövs idag”. Tänk om jag själv hade fått mött deras positiva energi och tron på att allt är möjligt under den tiden jag behövde det som mest. När det kändes som alla dörrar för framtiden var stängda och inget var möjligt. Det hade hjälpt mig så enormt mycket. Tanken på att andra ungdomar idag får ta del av det och få vara en del av Kåken med Lena och Pelle gör mig enormt lycklig. Det om något ger mig tro och hopp för framtiden.

Jonna Jinton

Jag lyssnade ju första gången på ”er” när vi såg filmen Vi finns! i höstas under vårt studiebesök till Östergötland. Din tanke ”Säg alltid Ja” tog tag i mig direkt. Jag är ursprungligen lärare och har lätt, så förskräckligt lätt, att ”komma med förslag, ta över, korrigera, komplettera, föregå” - allt sådant som i sig är OK, men HELT FEL i många sammanhang. Det påminde jag om igen, när jag såg inslaget om er i filmen. Det är egentligen så enkelt och självklart: låt människor pröva, hitta sina egna vägar, låt det ta tid. Som en av mina vänner klokt sade: ”Naturen har aldrig bråttom, ändå fullbordas allt”.

Jag tog med detsamma till mig Lena-principen. Och jag har använt den aktivt i olika sammanhang sedan dess. Och det var ett nöje att lyssna på er, se er och känna den värme och omtanke ni utstrålade under konferensen i Helsingfors.

Det ni representerar är människovärde ”på riktigt”, bakom de fina orden och det som är politiskt korrekt. Det är medmänsklighet och livsmod. Och jag instämmer med det som Lars Losvik sade: att man borde kunna kлона er och sprida ut er praktiska omtanke om dem som är utsatta och era konkreta arbetssätt (med lokal anpassning förstås) till varje by, stad, region i Norden.

I projektet Egna pengar är också kontentan från alla organisationer när det gäller ungas engagemang i samhället (i sina egna liv) LYSSNA, lyssna ”på riktigt”. Lyssna som när man fiskar med rak krok ;). Allt gott!

Ester Miros

Samarbetschef Nordiska skärgårdssamarbetet

Projektledare Egna Pengar

Information Officer Central Baltic Contact Point Åland

Hej!

Ni är riktiga eldsjälar som verkligen åstadkommer någonting i praktiken. Ni ger ungdomar självförtroende att själva ta ansvar och ta itu med sina liv och önskemål.

Katinka von Creamer